

Liturgie 3 december 2017. Eerste Advent. Grote Kerk Dokkum

Luthers leesrooster

Adventsproject kinderen rondom Jesaja

- Orgelspel
- Welkom
- Aanvangslied: 433
- Bemoediging en Groet
- Aansteken eerste adventskaars; we zingen:
*Een kaars gaat nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen
de duisternis gaat heen.
(Melodie Lied 444)*

- Gebed om ontferming, besloten met:
- Zingen: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

- Kinderen; project 'Een boek vol verwachting'
- Zingen: Projectlied vers 1 en 2 (melodie Thomas Tallis, Liedboek 243)

<i>Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij. Lees mee en blijf niet langer staan bij hoe het altijd is gegaan.</i>	<i>Hij troostte mensen met verdriet omdat de Heer hem spreken liet: 'Als herder zorgt God ook voor jou, beschermt je en Hij blijft je trouw.'</i>
--	---

- Gebed van de zondag

- Eerste lezing: Jesaja 40: 1 – 5; 10 – 11
- Zingen: Lied 438: 1 en 2 (de evangelielezing gezongen)
- Tweede lezing: Romeinen 13: 11 – 14
- Zingen: Lied 444

- Preek
- Zingen: Lied 445

- Gebeden
- Collecte
- Slotlied: 441: 1, 2 en 6
- Zegen
- Orgelspel