



**Ouderen & jongeren middag
Zondag 10 december in de Herberg
Verwachting**

Een gezamenlijke vesper, een goed gesprek, een gezellige uitdaging en een vrolijke noot, stond op de uitnodiging voor de vesper en de middag van 10 december jl. Verwachting was het thema. Wat konden wij (Sietske Koole en Jan Woudstra) verwachten. Wij hoopten op een mooie opkomst.

Maar de weersverwachting, code geel, strooide roet in de opkomst. Wat geweldig was, was dat er een behoorlijke respons van jongeren was.

In de vesper, die muzikaal begeleidt werd door Karina en Hidde Tjepkema, wisselden nieuwe muziek en oude liederen zich af.

We zongen: Heer ik Kom tot U, Lied 158a de lofzang van Zacharias, Ik zal er zijn van Sela en als slotlied Lichtstad met uw paarden poorten. In de verkondiging van ds. Herman F. de Vries ging het over de verwachting die Zacharias had.

Na de vesper luisterden we naar een Kerst-spiegelverhaal van Mieke Visser met een bijpassende Russische traktatie bij de koffie.

In groepjes werd nagedacht over een aantal vragen. Dit had volgens de aanwezigen nog wel iets langer mogen duren. Maar het was tijd voor de Bijbelquiz.

Een vraag was : Wie heeft Saul en David tot koning van Israël gekroond. A. De profeet Natan, B. De profeet Gad, C. Niemand, D. De profeet Samuel.

Het correcte antwoord is **Niemand**.

De koningen werden niet gekroond maar gezalfd.

De scores van de groepen waren aardig aan elkaar gewaagd.

Als laatste onderdeel van de gezellige middag werden er door Demi Groenevelt liedjes gespeeld. Kerstliedjes, wie de melodie herkende, sprong op en zette het lied in. Hilariteit..

Kortom, wij kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Sietske Koole en Jan H. Woudstra