

Van Dokkum naar het Joods cultureel kwartier in het hart van Amsterdam

excursieverslag van: Louwrens en Diana Wagenaar

Op dinsdag 22 augustus jl. zijn wij met een groep van 50 personen onder leiding van Herman de Vries en Jan Woudstra van 'Vrienden van Israël' op de bus gestapt naar het zonnige Amsterdam onder het genot van een overheerlijke Jodenkoek.

Persoonlijk ben ik al verschillende keren in Amsterdam geweest, maar nooit echt bewust geweest van de geschiedenis om mij heen. We kennen allemaal het Anne Frank huis en het Rijksmuseum Amsterdam, maar wie weet nu de oude Amsterdamse Jodenbuurt te vinden?

Mijn interesse naar het Jodendom is gegroeid sinds mijn man en ik ons hebben aangemeld voor de Israëlreis die in oktober 2017 plaats gaat vinden. Louwrens en ik hebben het vaak over een reis naar Israël gehad, maar we durfden niet echt de stap te zetten. Na het besluiten van het op reis gaan naar Israël is het verlangen gegroeid om God en het volk Israël beter te leren kennen. Met deze verlangens ben ik op weg gegaan. Mijn geestelijke reis is al gestart met het lezen van het oude testament (ik ben nog aan het lezen) en het gaan op excursie naar het Joods Amsterdam.

Tijdens deze excursie hebben we een bezoek gebracht aan het Portugese Synagoge op de Mr. Visscherplein. De inrichting van deze Synagoge doet mij denken aan een oude kerk, maar toch anders. De Synagoge straalt een vorm van puurheid uit en dat gaf mij een warm en welkom gevoel. Naast het bezoek aan de synagoge hebben we een stadswandeling gelopen langs verschillende gebouwen, herdenkingsplaatsen en musea. Het Joods historisch Museum heeft mij kennis bijgebracht over het Nederlandse Joodse leven van toen en nu. Wat ook erg leuk en lekker was, is dat de keuken van het museum verschillende joodse lekkernijen op de kaart heeft te staan volgens Koosjer richtlijnen. Een

echte aanrader is de Pesachkoek van tante Hennie. Na de lunch is de wandeling verder gegaan langs de schaduwkade aan de Nieuwe Keizersgracht. In het eerste opzicht lijkt het een gewone straat, maar als je verder kijkt, dan kom je achter de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Het is onvoorstelbaar dat één gehele straat opgepakt is en vermoord zijn in concentratiekampen. Op de kade zijn de namen te lezen van 200 joden die tijdens de Sjoa weggevoerd zijn. Stil lopen we verder naar de Hollandsche Schouwburg en daar bleef het ook nog even stil. In dit voormalige theater werden tijdens de Tweede Wereldoorlog joden door de bezetters bijeengebracht. Tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen wachtten hier op een, voor hen, onbekend lot, om vervolgens naar concentratie- en vernietigingskampen te worden gedeporteerd.

Stil stond ik daar, kijkend omhoog naar de hemel en vraagde stil in mijzelf: waarom, waarom, waarom?

Met een somber en verdrietig gevoel loop je daar rond, maar op dat zelfde moment besef je ook dat we gezegend zijn en dat we nu in vrijheid leven. Het leven in vrijheid is zo vanzelfsprekend in Nederland, maar vieren we het ook elke dag en zijn we ook dankbaar? Zelf sta ik er niet elke dag bij stil, maar ben nu wel wakker geschud. Ik mag elke dag het leven vieren in vrijheid.

Tegenover de Hollandsche Schouwburg staat het Nationaal Holocaust museum van oudsher een oude school. We stapten daar naar binnen en het voelde ook weer een beetje of je naar school ging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vanuit dit gebouw, door het verzet honderden kinderen in veiligheid gebracht. Verder was er een gevarieerd aanbod van persoonlijke verhalen tot foto's en objecten over de historie van Nederland te vinden.

Vanuit het Nationale Holocaust museum zijn we met z'n allen verder gelopen naar restaurant Plancius om de dag af te sluiten met een goede hap. Na het eten zijn we weer op de bus gestapt naar Dokkum. Tijdens de

busrit hadden velen, een moment van rust en bezinning. Ook mooi aan deze groepsreis was dat mensen openstonden om te praten over het geloof, het leven en de liefde voor het volk Israël.

Al met al was dit een excursie om nooit meer te vergeten, zo indrukwekkend en zo dichtbij.

**#Op weg naar het levende en vredige
Jeruzalem #Shalom voor Israël**

Diana Wagenaar-Bandstra

