

Mededelingenblad zondag 22 april 2018 Grote Kerk Dokkum

Bij de dienst

Op de zondagen na Pasen lezen we uit de 'oerverhalen' Genesis 1 – 11. Verhalen die Israël heeft ontleend aan de culturen rondom, maar die in de bijbel wel een heel eigen invulling hebben gekregen. Vanmorgen lezen we Genesis 6: 1 – 4, een wel heel vreemd stukje, dat we meestal dan ook maar overslaan, maar dat de roostermakers nu toch op ons bordje hebben gelegd. Het lijkt eerder een stukje Griekse mythologie, met 'godenzonen die zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en die 'pakten wie zij maar wilden'. Mensen die denken dat zij godenzonen zijn en denken zich alles te kunnen veroorloven komen we ook nu nog wel tegen. Dat is echter niet het mens-zijn zoals God dat bedoeld heeft. Als 'noodmaatregel' bedenkt God dan maar dat de mens niet langer dan honderd-twintig jaar mag leven. Dat lijkt heel wat, maar in onze tijd zijn er wetenschappers die dromen van een onsterfelijke mens... Uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 10: 11 – 16, over de goede Herder. En we zingen de liederen 66: 1 en 2; 652; 1012; 653: 1, 6 en 7; 981 en 422.

Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar Mw. Z. Braaksma, Gritmune 2 en de fam. Bulthuis, Diepswal 3A

Collecten

De 1^e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het ZWO steunfonds. Gemeenteleden kunnen hieruit een bijdrage vragen voor een buitenlands project, waarbij zij betrokken zijn.

De 2^e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het pastoraat.

Sportkerk

Vanmorgen is er sportkerk voor de jongeren van 12 – 16. Verzamelen om 9.00 uur bij je eigen kerk; dan fietsen naar De Fontein, en van daaruit naar Palestra, waar de Bootcamp begint. Om 11.00 uur fietst iedereen dan weer naar huis.

Vesper 'Tussen Pasen en Pinksteren'

Vanavond 19.30 uur is er in de Grote of. Sint Martinuskerk een vesper, waarin we in het kader van 'zingen op de terp' oude en nieuwe liederen zingen. Deze liederen zijn gerangschikt rondom een aantal thema's die aan de orde komen tussen Pasen en Pinksteren: Kom, heilige Geest. Door water en woestijn. Blijf in mijn liefde. Wachten. Daarbij lezen we enkele bijbelverhalen, en meditatieve teksten en gebeden uit het Liedboek.

Dienst volgende week

De dienst van volgende week vieren wij samen met de gemeente van De Fontein, in de Grote Kerk. Neemt u allemaal uw eigen Liedboek mee, zodat we de liedboeken van de kerk voor de gasten kunnen gebruiken!

Vorming en Toerusting 17 Witness

De vraag of geweldloosheid in een gewelddadige wereld vol te houden is, is steeds een thema in deze spannende, maar ook ontroerende film. Dinsdag 24 april, 19.45 uur, De Fontein.

Markt

De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang, maar de kerk blijft open! Het wordt echter nog wel even afzien in de laatste weken, want ook de Torenstraat wordt afgesloten. Het Martinushuis is bereikbaar via een corridor die bij het voormalige VVV kantoor begint. Parkeren kan op de nieuwe parkeerplaatsen (via de Anjelierstraat), in de Kerkstraat (via De Fetze) of elders in de binnenstad. Verkeersregelaars zullen u indien nodig helpen. U kunt ook gebruik maken van de kerkauto, via diaken Mario Schönrock, tel. 221885.

Leed en Lok

Zieken

Mw. L. van der Veen – van der Veen, Wieger Martenstrjitte 75 Damwoude revalideert in Lindenstein.

Adres Revalidatiecentrum Lindenstein : Hydstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.

Dhr. S. Viet wordt verpleegd in de Waadwente op afd. Aak, kamer 3.

Mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28. verblijft ook in de Waadente. Zij ligt op afd. Grundel, kamer 5.

Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.

Mw. A. van der Meer-van der Veen, Voorstreek 21, heeft enkele dagen in het MCL gelegen, maar is weer thuis.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

21 april mw. A. Palma, De Omloop 9.

24 april dhr. H. Dreves, Birdaarderstraatweg 123/10

28 april mw. A. Wiersma – Borger, IJsvogel 73.

29 april dhr. W. F. Stichter, De Omloop 7 / 5

Geboren

Een geboortekaartje kregen wij van Nico de Jong en Joke van Klarbergen. Op 6 april kregen zij een zoon, en broertje voor Iris, Ilse en Nynke. Zij noemden hem Renze Jan. Het gezin woont aan De Woudhorne 107.