

Fundamenten voor geloofsleven

De opdracht

Vorbereiden van geloofsgesprekken rondom fundamenten van geloven (bovenwijks)

- 1 Verzamelen van gesprekssuggesties
- 2 Voorstellen doen voor ontmoetings- en gespreksmomenten 2019/2020
- 3 Suggesties voor vervoltraject

Voor de opdracht hebben we gebruik gemaakt van de volgende documenten

- 'We beginnen opnieuw' hoofdstuk 'Fundamenten van Geloofsleven'
- Reactie van de wijkgemeente Grote Kerk op het rapport van de werkgroep 'Toekomst'
- Voorstel van wijk 1 n.a.v. rapport Commissie Toekomst PGDAW
- Notulen wijkgemeenteavond 19 maart 2018 van de Herberg
- Is (de) Kerk echt anders? (verslag gemeenteavond met jongeren)

1 Gesprekssuggesties of gespreksonderwerpen

Uit bovenstaande notulen/verslagen kwam een beperkt aantal gesprekssuggesties naar voren die gebruikt kunnen worden in de categorie 'Fundamenten voor geloofsleven'. Wij hebben als werkgroep de suggesties aangevuld. Hieronder volgt een overzicht:

Gesprekssuggesties

- *Wat betekent het geloof voor u?*
- *Welke rol speelt de kerk in uw geloofsleven?*
- *Hoe kan men rekening houden met de verschillende meningen en wensen die men in de gemeente heeft met betrekking tot het geloofsleven?*
- *Wat kan de kerk van u vragen?*
- *Vindt u dat u voldoende inspraak heeft op de ontwikkelingen die nu plaatsvinden?*
- *Hoe zou de inspraak verbeterd kunnen worden?*
- *Hoe wordt omgegaan met initiatieven vanuit de gemeente om activiteiten te ondernemen?*
- *Hoe kun je gemeenteleden samenbrengen?*
- *Hoe realiseer je dit en blijf je dit stimuleren?*
- *Hoe kan je als christen herkenbaar zijn?*
- *Wat vereist dit van de gemeente?*

- *Welke behoefte is er in de gemeente aan geloofsondersteuning?*
- *Hoe houden we het aanbod van ondersteuning up-to-date?*
- *Hoe kijkt u aan tegen verschillende ‘culturen of kleuren’ binnen de huidige wijkgemeentes?*
- *Is het niet zo dat binnen de huidige wijken tussen de leden ook verschil van kleur is, terwijl de wijk wel functioneert?*
- *Ziet u de verschillen als zwakte, of juist als kracht voor onze Kerk?*
- *Hoe kunnen we elkaar accepteren in ons geloof en geloofsbeleving?*
- *Zou dit dan ook niet haalbaar moeten zijn voor een ‘samengevoegde’ wijk?*
- *Wat vindt u ervan dat straks de grenzen van de drie wijken komen te vervallen?*
- *Hoe kunnen we voorkomen dat iemand zich buitengesloten of niet gehoord voelt?*
- *Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich straks thuis gaat voelen in één wijk?*
- *Waar moet de kerk rekening mee houden als we één wijk worden?*
- *Hoe zou u actief deel kunnen nemen aan het proces van éénwording?*
- *Wat zijn uw kwaliteiten waar we als kerkelijke gemeente straks gebruik van kunnen maken?*
- *Denkt u te moeten ‘inleveren’ op uw persoonlijk geloof?*

2 Ontmoetingsmomenten

Gesprekken over de fundamenten van het geloofsleven kunnen op verschillende manieren plaatsvinden: terloops, in bestaande gespreksgroepen of in een speciale bijeenkomst. De planning van de ontmoetingsmomenten ligt wat ons betreft bij de ‘Commissie van Toerusting’. Wij beschrijven vorm en inhoud.

Naast de ontmoetingsmomenten in de vorm van ‘bovenwijkse gemeenteavonden’ in het seizoen 2019/2020 kiezen we ervoor om ook dit seizoen er al aandacht aan te geven in de vorm van een visuele prikkeling waardoor men over het proces na gaat denken.

Terloopse gesprekken / Visuele prikkeling

Om het gesprek terloops op gang te brengen, moeten mensen visueel geprikkeld worden. Dit kan heel simpel en klein.

Het aanbrengen van posters op A4 formaat in de gebouwen en kaartjes op koffietafels/bar met stellingen/vragen of opmerkingen uit de gesprekssuggesties, zodat gemeenteleden bij binnenkomst en aanwezigheid in de kerk en bij bv koffiemomenten gestimuleerd worden hierover na te denken en er mogelijk over in gesprek te raken.

Ook zou voor de dienst op de beamer een stelling/affiche geprojecteerd kunnen worden of in de Geandewei een korte inspirerende tekst geplaatst kunnen worden.

Zodoende wordt men gestimuleerd er over na te denken. Voor de één is dit voldoende. Voor de ander mogelijk een stimulans om erover in gesprek te gaan en voor een derde een motivatie om deel te nemen aan een 'bovenwijkse' gemeenteavond, zodat het in alle gevallen bijdraagt aan het 'wij-gevoel'.

Het affiche

Bij het affiche moet u denken aan de lay-out zoals bekend is van Loesje/Visje, maar dan telkens gebruik makend van de titel van het document 'We beginnen opnieuw', periodiek (wekelijks-maandelijks) aangevuld met een gesprekssuggestie.

In de bijlage ziet u een voorbeeld van een affiche. Te gebruiken in A4 formaat, voor aan de muur of op een prikbord. Te gebruiken in een kaartformaat (A8) voor op de koffietafel. Heel simpel op het gewenste formaat af te drukken, eventueel op een karton te plakken. Ook in elk gewenst formaat aan te leveren aan Geandewei of degene die de beamer bedient.

Bovenwijkse ontmoetingsmomenten

Er zijn al verschillende gespreksmomenten die plaatsvinden binnen de kerk en het kerkelijk verband. Denk hierbij aan gespreksgroepen voor dertigplussers en jongeren. Bij deze ontmoetingsmomenten, in welke vorm dan ook, zou heel goed gebruik gemaakt kunnen worden van 'coöperatieve werkvormen'. Een aantal van deze werkvormen gaan uit van het principe

DENKEN/DELE/UITWISSELEN (Spencer Kagan)

Het voordeel van deze werkvormen zijn:

- Je leert elkaar beter kennen, je leert in ieder geval elkaars standpunten beter kennen.
- gelijke deelname in de groep
- betrokkenheid is hoger
- Je bent onderdeel van de groep.

Hier volgt een omschrijving van het 'PLACEMATMODEL', (geschikt tot ongeveer 25 personen). Hiervoor nodig een groot papier dat in verschillende vlakken is verdeeld (zie voorbeeld).

- Verdeel de aanwezigen in groepjes van 4/5 personen.
- Gespreksleider stelt een vraag (gebruik hiervoor een gesprekssuggestie).
- Iedereen denkt na over de vraag.
- Schrijf je antwoord/ mening op in jouw vak.
- Ga met elkaar in gesprek.
- Probeer samen tot een antwoord te komen. Wat je als groep belangrijk vindt, schrijf je op in de cirkel.
- Daarna komt de hele groep weer bij elkaar.
- Elk groepje doet verslag van wat zij belangrijk vonden of tot welke conclusie ze zijn gekomen.



3 Suggesties voor vervolgtraject

Jeugd en jongeren nadrukkelijk bij het proces betrekken. Zij zijn vaak niet aanwezig bij wijkavonden en worden naar ons idee snel vergeten.

Jeugd opzoeken. Een avond organiseren in de jeugdruimte van Topaz. Het bestuur en ook de jeugdwerkgroep erbij betrekken.

We moeten als kerk een manier vinden om met onze tijd mee te gaan. Om aansluiting te houden met de versnelde ontwikkelingen in de maatschappij en de politiek (ook als christenen veranderen we door deze ontwikkelingen).

Natuurlijk zonder afbreuk te doen aan ons geloof in God en Christus. We moeten daarbij oog blijven houden voor elkaar in onze ontmoetingen.



Wat betekent 1 Wij-k voor u?



We beginnen opnieuw