

Liturgie 11 november 2018 Grote Kerk Dokkum

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff

Muzikale medewerking: Brassband UDI uit Oosternijkerk

We lezen uit Openbaring 4 en 5. In hoofdstuk 4 tuimelen de beelden over elkaar heen: een troon in de hemel, vierentwintig oudsten, zeven geesten, vier dieren, bliksem en donder en een zee van glas.... En toch zijn al deze beelden niet meer dan het decor voor wat er op volgt: Hij die op de troon zit heeft in zijn rechterhand een boekrol met zeven zegels. Wie mag de zegels verbreken en de boekrol openen? Wie zal het geheim van het leven en de zin van de geschiedenis onthullen? Het zijn geheimzinnige teksten, maar ze gaan over grote vragen en diepe verlangens: Is er een lijn in de geschiedenis, gaat het ergens heen? Bestaat er zo'n hemels boek van het leven, waarin nog op een heel andere manier naar onze wereld en onze geschiedenis wordt gekeken dan de kranten en de geschiedenisboekjes doen?

Hoe dan ook wordt er veel gezongen in Openbaring 4 en 5. Lieder van lof en dank. Elke eredienst op aarde is instemmen met die hemelse liturgie.

- Muziek door UDI
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 150
- Bemoediging en Groet
- Gebed om ontferming
- Zingen: Lied 412: 1 en 3

- Kinderen
- Zingen: Lied 744, een lied over Sint Maarten

- Gebed van de zondag

- Schriftlezing: Openbaring 4: 1 - 8
- Zingen: Lied 405
- Vervolg van de lezing: Openbaring 5
- Zingen: Lied 798

- Preek
- Zingen: Lied 705

- Gebeden
- Collecte; UDI speelt

- Slotlied: 747: 1, 4, 6 en 8
- Zegen
- Muziek door UDI