

## Liturgie 16 september 2018 Grote Kerk Dokkum, dienst van schrift en tafel

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff

Organist: Anne de Bruijn

### Bij de dienst

We vieren een dienst van schrift en tafel. We lezen nog een stukje uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6: 10 – 17, over 'de wapens van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad'. De apostel blijkt aardig op de hoogte van de uitrusting van de Romeinse soldaat, maar geeft aan zwaard, helm, harnas en schild wel een heel andere betekenis.

Uit I Samuël 17 lezen we over David die het harnas van koning Saul mag lenen als hij Goliath tegemoet gaat. Het past hem niet....

- Orgelspel
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 76: 1, 2 en 6
- Bemoediging en Groet
- Gebed om ontferming
- Zingen: Lied 1014
  
- Kinderen
  
- Gebed van de zondag
  
- Eerste lezing: I Samuël 17: 31 – 40
- Zingen: Gez. 96: 1 – 4 (LB 1973)
- Tweede lezing: Efeziërs 6: 10 – 17
- Zingen: Gez. 96: 5 – 10
  
- Preek
- Zingen: Lied 992
  
- Inzameling van de gaven
- Gebeden, stil gebed, overgaand in het –
  
- Tafelgebed
- Zingen: Lied 381: 2 en 5
- Uitdelingswoorden en gemeenschap van brood en wijn
- We bidden het 'Onze Vader'
  
- Slotlied: 422
- Zegen
- Orgelspel