

Liturgie 22 maart 2020. Grote Kerk Dokkum

Vierde zondag in de 40-dagen, zondag Laetare – ‘Verheugt u met Jeruzalem’

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff

Muziek: Anne de Bruijn en ‘Cantorale’

Vanwege de maatregelen rondom het indammen van het Coronavirus houden we een dienst waarbij alleen de voorganger, de koster, de kerkmusicus en een kleine zanggroep in de kerk aanwezig zijn. We hopen dat de gemeenteleden thuis via de kerkomroep deze viering mee kunnen beleven. Hoewel het virus de hele samenleving beheerst, willen we er toch geen ‘corona-dienst’ van maken; we laten ons leiden door de kleur van de zondag, en de lezingen die ons door het leesrooster worden aangereikt. We gaan dus verder in het boek Exodus, en lezen uit het evangelie van Johannes over de maaltijd voor 5000 aan de oever van het meer.

- Muziek
- Koor: Introïtus ‘Laetare’ (woorden uit Psalm 122 en Jesaja 66)
- Woord ter inleiding
- Koor: Psalm 23, in de Anglicaanse stijl gezongen
- Bemoediging en Groet
- Gebed om ontferming
- Zingen: Lied 547: 4 en 5

- Gebed van de zondag
- Inleiding op de lezingen
- Eerste lezing: Exodus 5
- Zingen: Lied 168
- Evangelielezing: Johannes 6: 1 - 15
- Zingen: Lied 907: 1, 2 en 4

- Preek
- Koor: Magnificat – Lofzang van Maria – op muziek gezet door Anne de Bruijn
(de tekst volgens de nieuwe bijbelvertaling vindt u in het Liedboek bij Lied 157e)

- Gebeden
- Koor: ‘A Clare Benediction’, John Rutter
*May the Lord show his mercy upon you;
may the light of his presence be your guide:
May he guard you and uphold you,
may his spirit be ever by your side.*

*When you sleep, may his angels watch over you;
when you wake, may he fill you with his grace.
May you love him and serve him all your days,
then in heaven may you see his face.*

- Zegen
- Muziek