

Beste gemeenteleden,

Paas brief PGDAW

Alstublieft: een bosje tulpen in deze lastige tijd waarin u veel aan huis bent gekluisterd!

Dit jaar leven we op een bijzondere manier toe naar het Paasfeest, het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. We zitten allemaal in ons eigen huis en kunnen niet samenkomen in de kerk. Maar we mogen ons wel verbonden weten en voelen. Door samen te luisteren naar de kerkdiensten via de kerkradio, via www.kerkomroep.nl of door te kijken naar de opnames die van de diensten zijn gemaakt en uitgezonden worden via Youtube. Hieronder vindt u welke diensten waar te horen/zien zijn. Ook na de Pasen blijven we diensten verzorgen op woensdag en zondag.



Lied 642: 1, 4 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Kerkdiensten in de Stille Week en Pasen

Op Witte Donderdag, 9 april, om 19.30 uur staan we stil bij Jezus' laatste avondmaal met zijn discipelen. Het zou een feestmaal zijn... Het lijkt er niet op dat de discipelen iets van Jezus' angst, en daarmee ook zijn eenzaamheid, begrepen. Angst en eenzaamheid die ook in deze tijd volop aanwezig zijn. Begrijpen we elkaar nog wel? Hoewel de discipelen dicht bij Jezus leefden, voelden ze Hem niet aan. Dachten voornamelijk aan zichzelf. Wie wil dienen? Wat is dienen? In deze dienst vanuit de Fonteinkerk wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Als u mee wilt doen, wilt u dan zorgen dat u brood en wijn/druivensap vóór de dienst thuis al klaar hebt staan. Ook al maken we deze dienst ieder op zijn of haar eigen plek mee....we vieren met elkaar! In deze dienst gaan *ds. Liesbeth Muilwijk* en *ds. Herman de Vries* voor.

De dienst van Goede Vrijdag, 10 april, om 19.30 uur wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk en wordt geleid door *ds. Liesbeth Muilwijk-Huis* en *ds. Hans Oosterhoff*. Organist is Auke de Boer, en muzikale medewerking wordt verleend door Janke Woudstra op blokfluit en Gerben Oosterhoff op cello. We lezen en overwegen delen uit de Johannes-passie.

In de Paasnacht, 11 april, vanaf 19.30 uur wachten wij op het licht. De discipelen hadden nooit gedacht dat Jezus aan een kruis zou sterven. Ondanks dat Hij daarover van tevoren had verteld. Zoals wij ons een paar weken geleden niet konden voorstellen dat, door het coronavirus, alles ineens zó anders zou worden. Wij dachten ook dat het allemaal wel mee zou vallen. En nu zitten we er midden in. Toen Jezus over het donker van zijn sterven sprak, zei Hij

daarbij dat dit moest gebeuren. Dat Hij na drie dagen op zou staan en wij dan voor altijd zouden weten, dat de macht van Gods liefde sterker is dan de macht van de dood. Donkere dagen kunnen lang duren, vooral als je je niet kunt voorstellen dat er ooit een einde aan zal komen.



Maar Jezus heeft dat wel beloofd! Het licht van Pasen zal gaan schijnen!! Terwijl wij in de Paasnacht wachten op dit licht, horen we zowel uit de Bijbel, als van mensen uit de gemeente bij elkaar zeven verhalen van hoop. Hoe het toch weer licht

werd in dat donker. Deze viering, vanuit de Fontein, die geleid wordt door *ds. Greetje Rol* en jeugdwerker *Renetta Jansma*, is bedoeld als gezinsviering, en zal via de kerkomroep en via livestream uitgezonden worden.

De dienst op Paasmorgen, zondag 12 april, om 9.30 uur wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk, met als voorgangers *ds. Hans Oosterhoff* en *ds. Herman de Vries*, en muzikale medewerking van Auke de Boer op het orgel, en Johanna Schönrock op de cornet. We lezen uit Exodus 15 hoe het volk, ternauwernood gered door het water van de Rode Zee, nu aan de andere oever staat, en alleen nog maar kan zingen van de vrijheid en de opluchting. Het

Opstandingsverhaal lezen we uit Johannes 20, de ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena in de tuin rond het geopende graf. Het zal een vreemde en moeilijke Pasen zijn dit jaar. Het paasbericht en de paasjubel moet een hoop gevoelens van onzekerheid en bedruktheid overwinnen. Maar dat was op die eerste paasmorgen niet anders. Wat een moeite moet Jezus niet doen om door het kringetje van verdriet heen te breken waarin Maria maar blijft ronddraaien. Gelukkig hebben wij de mogelijkheden om de diensten, zij het op een heel andere manier, toch door te laten gaan. Wij hopen dat wij ons ook op die manier met elkaar verbonden zullen weten.



De liturgieën voor deze diensten vindt u op de website. Om overbelasting van de kerkomroep voor te zijn worden de diensten van te voren opgenomen. Daardoor wordt er soms een andere datum en tijdstip aangegeven als u de dienst opzoekt via kerkomroep.

Overmaken giften en collectes

Omdat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen tijdens de diensten schieten de collectes erbij in. *Maar juist in deze tijd van coronacrisis wil de diaconie mensen in zorg blijven gedenken.* Daarom zijn er, mocht u toch een gift willen geven, de volgende mogelijkheden. U kunt uw gift met vermelding van het collectedoel (deze vindt u in Geandewei en op de website) overmaken op de volgende rekeningnummers: NL37RABO0107144425 (diaconie) en/of NL 55 RABO 0373701071 (kerk)

Het is ook mogelijk om via de Scipio app een bijdrage te geven voor de collecten. U kunt eerst uw tegoed eenvoudig opwaarderen (met 25 euro) en vervolgens een bedrag aan de betreffende collecte geven. Het collectedoel is aangegeven. U kunt de Scipio-app downloaden op uw smartphone of tablet. U kunt dan inloggen naar uw persoonlijke omgeving met uw mailadres, dat bekend is bij het Kerkelijk Bureau. Is uw mailadres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau? Stuur dan een mail naar KB. Meer

informatie kunt u vinden op www.pgdaw.nl-
Algemeen- Digitaal collecteren

Pastoraal Meldpunt bereikbaar op 06 - 2138 2081

Op 23 maart j.l. is het Pastoraal Meldpunt in gebruik genomen en vooreerst alleen telefonisch bereikbaar. Het Pastoraal Meldpunt fungeert vooral als een 'vangnet', waar u terecht kunt met uw pastorale vragen. De medewerkers gaan het Pastoraal Meldpunt bij toerbeurt bemensen en helpen u graag verder. In deze coronatijd kunnen wij niet zomaar bij u op bezoek komen, wèl zijn de pastores, uw ouderling, pastoraal bezoek(st)er en contactpersoon, via telefoon en/ of e-mail bereikbaar. Mocht onduidelijk zijn wie dat is of zijn, ook hiervoor kunt u het Pastoraal Meldpunt benaderen.

Het Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is voorlopig gesloten, maar wel bereikbaar via kerkelijkbureau@pgdaw.nl Voor praktische zaken is het contact Cvk-lid Jan Benedictus secretariaat.cvk@pgdaw.nl of telefoon: 0519-296642.

We willen u vragen of u uw e-mailadres wilt doorgeven aan het kerkelijk bureau, voor zover u dit nog niet hebt gedaan. Dat draagt bij aan een vlotte communicatie. Alvast bedankt.

Wij wensen u vrede en alle goeds in deze stille week, op weg naar Pasen.

Dat we met een vreugdevol hart mogen vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen!

Met vriendelijke groet, moderamen en pastores van de PGDAW

Predikanten

Ds. E.P. Muilwijk – Huis, Van Harenstraat 65, 9076 BT Sint Annaparochie. Tel.: 0518 – 401461. mail: e.p.muilwijk-huis@xs4all.nl

Ds. J.P. Oosterhoff, Lou Sanen 20, 9137 RE Oosternijkerk. Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl.

Ds. G. Rol, Julianalaan 40, 9801 BP Zuidhorn. Tel.: 0594 – 697384. mail: oivi84sa@kpnmail.nl

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard. Tel.: 06 12238840 of 0519–571330. mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl

Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega Tel.: 06 – 10589992.

mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.

Tel.: 0511 – 401536.

mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.

Mobiel: 06 14830021 E-mail:

jeugdwerkerdokkum@gmail.com

Voor meer adressen zie PGDAW.nl - contact